

Mail fra Anni Trysøe – i anledning af sejladsen til Aså i forbindelse med
Pinsestævnet, 2017

Kære Anne-Mette og den samlede bestyrelse

Ord kan ikke beskrive den taknemmelighed og glæde, vi føler fordi I kom til Aså. At skue ud over havet og se den smukke båd nærme sig havnen, var både en højtidelig og minderig oplevelse. Stemningen blev pludselig ændret, da båden gik på grund ved indsejlingen, men heldigvis formåede det dygtige mandskab, at få den fri og sejle sikkert i havn. Det var bevægende oplevelse at se båden ligge til kajs i fødebyen, og ikke mindst en hyldest til jer, fordi I gjorde det muligt.

Det er imponerende, at se resultatet af jeres faglige viden og jeres dybe respekt for det gamle håndværk. Båden vil for mig altid stå som en milepæl for jeres fantastiske samarbejde og den entusiasme I har udvist, og dermed også den historiske betydning træskibe har for vort samfund.

Jeg er ked af at jeg ikke nåede tilbage og fik den sidste del af besøget med, i stedet for at sejle ved otte tiden om morgenen (med hjælp fra havnen), valgte de at sejle da der var højvandet om eftermiddagen. Den disponering er fuld forståelig, da jeg var overrasket over, hvor lavvandet der var ved middagstid.

Jeg har siden besøget fået mange fine kommentarer over skibsprojektet fra folk, som havde fulgt bådbyggeriet gennem årene, men også fra andre der gerne ville høre om skibets historie

Masser af hilsner
Anni og familie

Ps. En stor tak til Svend Erik fordi han gjorde sejladsen til Aså muligt.